

Waarom voetbal de mens eigenlijk?
Wat zegt de wetenschap over thuisvoordeel en de perfecte penalty?
Wat is de relatie tussen een schedel en een voetbalcup?
Waarom lijkt het supportersgeweld toegenomen na corona?
Hoe zetten leiders voetbal in als propagandamiddel en is dat verstandig?
Waarom kun je beter met een supporter van Heracles trouwen dan met een Ajax-fan?
Waarom bestaan de beste teams uit vier violisten en zeven straatvegers?
En is het waar dat als er meer gevoetbald wordt er minder oorlog zou zijn?

Hoogleraar psychologie Mark van Vugt en schrijver Kees Opmeer geven antwoord op deze en vele andere vragen. Ze kijken met een evolutionair psychologische blik naar alle facetten van de voetbalsport en nemen je mee op een reis langs de grote stadions van de wereld, de opmerkelijkste wedstrijden en de rijke geschiedenis van de sport. Na het lezen van *FC Sapiens* zul je nooit meer op dezelfde manier naar *Studio Sport* kijken, een wedstrijd bezoeken of langs de lijn je kind aanmoedigen.

Kees Opmeer is tekstschrijver en auteur van meer dan vijftig boeken. Hij heeft gewerkt als beleidsambtenaar bij verschillende overheden. In 2011 werd hij uitgeroepen tot best schrijvende ambtenaar van Nederland. Zijn boek *Erwtensoepp in augustus*, over kinderen die in armoede opgroeien, bracht een landelijke discussie op gang.

Mark van Vugt is hoogleraar psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en research associate aan de universiteit van Oxford. Hij heeft meer dan 200 wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan en schreef eerder *onder meer Lucy, Darwin & Lady Gaga en Gezag, samen met Max Wildschut*. Hij wordt gezien als een van de invloedrijkste psychologen van dit moment. Voor dit boek put hij niet alleen uit zijn wetenschappelijke kennis maar ook uit zijn eigen ervaringen op voetbalvelden in Nederland en Engeland.



KEES OPMEER



MARK VAN VUGT



9 789400 515734 >

Kees Opmeer & Mark van Vugt



**Wat voetbal ons vertelt
over menselijk gedrag**